

Inhoud

10	Voorwoord
13	Op vijf minuten fietsafstand - <i>Louise Arnold Bik</i>
15	Rondje IJsselmeer - <i>Paul Thomassen</i>
23	Het bruggetje - <i>Adri Bolt</i>
27	Hoe ik met kajakken begon - <i>Rein Hazewinkel</i>
29	Terschelling - <i>Adri Bolt en Hester Macrander</i>
40	Over genieten en 'trochwrakselen...' - <i>Hendra Versteegde</i>
45	Rondje Marken - <i>Katja Kleinveld</i>
47	Peddelen met dolfinen - <i>Rein Hagenaars</i>
49	De wind rivier - <i>Dionni de Vré</i>
56	De Kop van het Oude Wiel - <i>Jan Koppelaar</i>
58	Breaking Bad in De Biesbosch - <i>Frans Cordemans</i>
62	De kop losvaren - <i>Toon Hoefsloot</i>
82	Windje tegen - <i>Nico Bruin</i>
86	Het leven is een strijd - <i>Jamie van den Hout</i>
89	Vrouw van ... - <i>Petra Ditewig</i>
92	Elfstedentocht, per kayak - <i>Toon Hoefsloot</i>
100	Westkapelle – Harwich - <i>Hans Mulock Houwer</i>
107	Puzzelen op de Duitse Waddenzee - <i>Henk Filippo</i>
111	Bratwurst op Balgzand - <i>Jan Koppelaar</i>
113	Gevangen op Tijat - <i>Baldwin Henderson</i>
120	Eilandhoppen in Kroatië - <i>Friso den Hertog</i>
124	De Waddentour - <i>Frans Cordemans</i>
132	Een eigen boot - <i>Rein Hazewinkel</i>
136	Zout/zoet met hindernissen - <i>Jan Smit</i>
140	De Zoutwater Generaal - <i>Harmen Liemburg</i>
144	Schotland 2012 - <i>Onno Buwalda</i>
152	Als de bliksem... - <i>Axel Schoevers</i>
158	Golfhoogte - <i>Adri Bolt</i>
161	Anglesey. - <i>Toon Hoefsloot</i>
166	Maddalena eilanden: dochters van de wind - <i>Henk Filippo</i>
170	Een rondje bij Scharwoude - <i>Rein Hazewinkel</i>
172	Oude Zeug – Stavoren vv, althans ... - <i>Fred van Keulen</i>
176	La Pointe du Raz - <i>Walter Noort</i>

- 181 Zeekajakken aan het einde van de wereld - *Kaat Sloggatt*
- 190 Ons ochtendritueel - *Fenna Bergsma*
- 194 Enkhuizen-Laaxum v.v. - *Cees Hilhorst*
- 197 Zo maar een tochtje op dinsdag - *Chris de Ridder*
- 199 Grevelingen. - *Piet Zoetemeijer*
- 201 Peddelend van Praag naar Noordwijk - *Paul Thomassen*
- 211 Een zondagtochtje door A'dam - *Rein Hazewinkel*
- 213 Kuifje in Groenland - *Hans van Dongen Torman*
- 218 65° 34' 25,1"NB, 37° 10' 50,6"WL - *Sien van Meurs*
- 225 Gewoon ademen en blijven peddelen - *Johanna Nussy*
- 227 Examenstress - *Adri Bolt*
- 232 Naar de oorsprong van de Amstel - *Rein Hazewinkel*
- 238 10.000 km - *Water Ton*
- 241 49° Internationale Kanu Wanderfahrt - *Krista & Norbert Pernet*
- 252 De Beulentocht - *William Willems*
- 254 Kerst op de uiterwaarden - *Charles Füss*
- 257 Naar Schiermonnikoog - *Rein Hazewinkel*
- 262 Een zeepaardje op nieuw land - *Cees Maas*
- 269 What's in a name? - *Chris de Ridder*
- 272 Rondje Tiengemeten - *Rob Braat*
- 276 Walvisvaren - *Rolf Kleef*
- 278 (G)een rondje Rügen - *Wim T. Lammerts*
- 283 Dinkel. - *Toon Hoefsloot*
- 285 Peddelpraat meets KC Zeeland - *Hans Sprong*
- 287 Vlieland(kamp) - *Toon Hoefsloot*
- 296 De Hondsbossche zeewering - *Matthijs Wolthers*
- 298 Afzakken! - *Toon Hoefsloot*
- 303 S-ü-d-w-e-s-t b-i-s w-e-s-t f-ü-n-f - *Henk Filippo*
- 308 De verrassingstocht - *Rein Hazewinkel*
- 310 Alaska: van kolibrie tot bultrug! - *Govert Plugge*
- 318 Veluwerally 2005 - *William Willems*
- 320 Kayak4all - *Rein Hazewinkel*
- 323 Van Noordwijk naar Nieuwpoort - *Paul Thomassen*
- 334 Geflest* - *Adri Bolt*
- 336 Kajak-trektocht in West-Zweden - *Rob Braat*
- 340 4 weken op de Åland Archipel - *Bert Griffioen*
- 347 Eindejaarstocht - *Toon Hoefsloot*

Naar Schiermonnikoog

Rein Hazewinkel

19 april, een uur of tien 's ochtends: 'Hier vuurtoren Schiermonnikoog, wie roept daar?' 'Hier kajakgroep Zeekajak.nl, we staan nu in Lauwersoog en we gaan zo oversteken naar jachthaven Schiermonnikoog, over.' Terwijl hij gefilmd wordt voor Lauwersoog TV meldt Auke onze tocht aan bij de vuurtoren van Schiermonnikoog.

Al twee maanden geleden hadden René en ik ons opgegeven voor 'Het pittige weekend Harlingen, Vlieland en Texel' van Zeekajak.nl en naarmate de datum naderde, werden de windvoorspellingen heftiger. René had ondertussen een blessure aan zijn schouder opgelopen en moest jammer genoeg afzeggen.

Nadat ik op afstandmeten.nl had gekeken, zag ik dat de afstand terug van Texel naar Harlingen dik veertig kilometer is. Mmm, best heel ver voor mijn eerste Waddenweekend en dat met een voorspelling van ruim 6 Bft. Gelukkig gooide Nico het plan om en gingen we naar Schiermonnikoog.

Mijn oude auto had de tocht naar het kleine strandje oostelijk van de haven van Lauwersoog prima doorstaan en alle kampeerspullen en de rest van wat nodig was, paste wonder boven wonder in mijn blauwe bootje. Met z'n vieren droegen we de volle kajaks stuk voor stuk naar de vloedlijn. Robbie en ik kregen nog de laatste aanwijzingen van Nico en Auke waarna we met een flinke zet de eerste golven inschoten en toen was het peddelen geblazen. De golven werden schouderhoog en ik had mijn peddel zo in mijn handen dat ik elk moment een lage steun in kon zetten mocht ik uit balans raken. Maar al vrij snel waren we het diepe gedeelte over en boven de zandplaten was het water wat rustiger en zat ik prima in mijn boot, al bleef de wind toch dik 5 Bft.

Met stralend weer, zeker in mijn herinnering, kwamen we aan in de jachthaven van Schier waar we konden omkleden en koffie met appeltaart bestellen.

Met de kajaks op karretjes liepen we in droge kleding door het dorp naar de camping. Daar zetten we in de avondzon onze tenten op, voor mij toch alweer de tweede keer dat ik dat deed, en kookten we onze potjes op de Trangia-spiritusbranders. De gedroogde maaltijd van de Action van nog geen twee euro was eigenlijk best prima! Al had ik het zakje pasta carbonara wel aangevuld met verse tomaatjes, gedroogde ham en plakjes kaas, en 300 milliliter water toegevoegd natuurlijk. Na het diner werden de eerste douchemunten geïnvesteerd.

Helemaal schoon en fris liepen we 's avonds met z'n vieren naar Hotel Van der Werff om een biertje te drinken. Auke, die toen nog in opleiding was voor zee-instructeur, kon daar met Nico meteen de oversteek evalueren, dat was nodig voor zijn portfolio. Die evaluatie duurde bijna nog langer dan de oversteek zelf! Ik zat met Robbie gelukkig verderop in de sfeervolle gelagkamer met koffie en bier. Nadat ik twee rondjes had gegeven, hoefde ik tot mijn stomme verbazing maar €11,80 af te rekenen! 'Klopt dat wel?' 'Jawel meneer, koffie is hier nog steeds 80 cent.' Zo kun je tenminste nog eens een rondje geven – met fooi!

In het donker liepen we terug door het stille dorpje. Op de camping ritsten we onze tenten open en ik viel meteen in een diepe slaap, totdat ik midden in de nacht wakker werd. Het was kouder dan ik dacht. Lampje erbij en ik trok van alles aan, inclusief een wollen muts. Toen weer verder geslapen tot Nico me 's morgens wekte: 'Vandaag gaan we brandingvaren. We lopen hier de Badweg uit en gaan dan oefenen om door de branding te varen, te surfen en ook juist niet te surfen door achteruit te peddelen als je voelt dat er vanachter een golf komt.'

Kijk, hier had ik nu echt zin in. Alles wat droog moest blijven, bleef in de tent achter. Wetsuit aan en met de kajak naar het strand. De omstandigheden waren perfect, op de zandbank vlak voor het strand braken de golven en die waren ongeveer een halve tot een hele meter hoog. Surfen, juist niet surfen, bongo slides, omslaan ook, teruglopen

omdat we afdreven door het afgaande tij en de oostenwind, nieuwe aanwijzingen krijgen en dan weer de branding in en zo de hele dag door, helemaal goed. Moe en voldaan gingen we 's avonds weer voor 80 cent koffie halen (en bier).

Het plan voor de terugtocht was om van het noordelijke strand om het westen van het eiland te varen, dan met de stroming mee tussen Schier en Ameland door de Waddenzee op, en dan oversteken naar Lauwersoog. Zeker op de diepere stukken waren de golven best steil en groot, want de vloedstroom ging tegen de oostenwind van 5 of 6 Bft in. Het ging goed, maar het was me spannend genoeg. We gingen nog even voorbij de vissershaven, zodat we haaks op de golven naar het strandje konden surfen waar we eergisteren de tocht waren begonnen. Eigenlijk deed ik dat surfen best lafjes, want ik wilde niet omgaan met een volgepakte boot in diep water op ruim een kilometer uit de kust. Zo warm was het water niet.

Weer veilig op het strandje in Lauwersoog was het auto's halen (parkeertarief €5 voor drie dagen, in Amsterdam kun je daar je auto precies één uur voor kwijt), uitpakken en omkleden. We dronken nog koffie met een lekker broodje viskroket in het slow food visrestaurant 't Ailand en toen afscheid nemen, auto starten (in één keer) en terug naar Amsterdam. Een weekend weg; het voelde als een week vakantie!